



16 december 2005 , blz. 43



Met traditionele Japanse wapens gaan de 'magiërs' elkaar te lijf. "We oefenen puur op techniek", verduidelijkt Achim.

Foto's Dirk VAN DE VELDE

Iemand zin in een rondje Bujinkan Budo Taijutsu?

Antwerpse magiërs beoefenen Japanse krijgskunsten

MERKSEM - Ooit al gehoord van Bujinkan Budo Taijutsu? Wellicht niet. "Wat wij doen, is eigenlijk pure fysica", vergroot Achim Steigert, alias Kennin, het mysterie nog. Klaar voor een introductie in de oude Japanse krijgskunsten?"

"Karate, aikido, jiu-jitsu, kungfu: ik heb alle sporten uitgeprobeerd", vertelt Achim, Deurnenaar met Duitse roots. "Altijd was er wel iets dat me stoorde. Tot ik de oude Japanse krijgskunsten ontdekte. Het gaat hem niet om sport, winnen of punten behalen is niet belangrijk. Eigenlijk doen we aan geschiedenisbeschouwing."

Drie jaar geleden stampte Achim met enkele geestesgenoten een eigen vereniging uit de grond. Die heet Mahotsukai Tenage Dojo, wat staat voor 'De Magiërs van Handwerpen (Antwerpen)'. Elke vrijdag trainen de leden in een Merksemse sporthal. "We oefenen puur op techniek", legt de stichter uit. "Sommige

krijgskunsten - wij noemen ze scholen - zijn wel duizend jaar oud. Er zitten bijvoorbeeld ninja-technieken bij. Het gaat er heel ontspannen aan toe, hoewel de grepen die we leren, wel degelijk *schadelijk* kunnen zijn. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat we die technieken in het echte leven gebruiken."

Denkwerk en filosofie

Slagen en duwen hoort er niet bij. "We oefenen erg gecontroleerd", vertelt Achim. "Vechtersbazen zijn bij ons dus aan het verkeerde adres. Eigenlijk doen we aan fysica. Er komt veel denkwerk en zelfs wat filosofie bij kijken. Ik heb twee jaar Japans gestudeerd en dat helpt om de krijgskunsten beter te le-

ren kennen." De Merksemse club telt 'maar' zeven leden. Achim: "We willen wel groeien, maar niet ten koste van alles. We moeten een familie vormen. Door samen te werken met andere clubs uit de wijde regio zorgen we voor afwisseling." De broers Koen (17) en Kurt (19) Bellens moeten niet meer overtuigd worden. Sinds een jaar bekwamen ze zich in de oude krijgskunsten. "Vroeger deden we karate", vertelt Kurt. "Die sport interesseerde ons maar matig. Via het internet leerden we Achims club kennen. Dit willen we voor altijd blijven doen. Hier kan gediscussieerd worden over de toe te passen technieken en dat bevalt wel."

Peter DE MEYER

■ www.te-nage.be